

Kunst met een grote K

Beeldende vorming is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Woorden en cijfers zijn simpelweg niet genoeg om uit te drukken wie we zijn. Juist met kunst leren kinderen zelf een oordeel te vormen en dingen te zeggen die anders onbesproken blijven.



De Kunstweken is een vernieuwend educatief concept dat hier schoolbreed invulling aan geeft. Door hen kennis te laten maken met bijzondere kunstenaars als Van Gogh, Picasso of Mondriaan worden leerlingen van basisonderwijs in hun eigen werk geïnspireerd.

Een prachtig kunstwerk

Einddoel van De Kunstweken is alle kinderen op eigen niveau een echt kunstwerk te laten maken. Eén werk dat hen zelf verrast, voldoening geeft en trots oproept. En daarvoor gaat alles uit de kast. Alle kinderen krijgen vervolgens een eigen Museumfolder waarmee ze eenvoudig hun eigen museum kunnen openen.

Een eigen museum...

Echt uniek aan dit project is dat de kunstenaars allemaal ook een eigen museumpje op internet krijgen zodat IEDEREEN hun creatie kan zien!

Met een paar muisklikken nodigen de kinderen (en hun ouders) zelf de gasten uit voor deze beveiligde digitale galerie.

... met echte museumshop!

Voor de echte liefhebbers ontbreekt uiteraard de museumwinkel niet. Hier is de eigen kinderkunst vereeuwigd op allerlei leuke aandenkens te bestellen, zoals een mok, placemats, stickers en wenskaarten.

Alle kinderen die hun museum geopend hebben, ontvangen een reproductie gedrukt op een wenskaart gratis!

Meer informatie kunt u verkrijgen via de website: www.kunstweken.nl

De Dorpsschool doet mee aan de kunstweken. De thema's zijn:

Groep 1/ 2 Mondriaan

Groep 3/ 4 Warhal

Groep 5/ 6 Van Gogh

Groep 7/8 Picasso

Groep 1/ 2 heeft al kunstwerken gemaakt.

